

A painting of a person from the waist down, wearing a blue dress. The person is standing in front of a yellow wall. To the left, there is a white door handle. On the wall, there are two horizontal lines with handwritten text: '1.26' above the top line and '-1.16 m' below it. The person's hands are at their sides.

Groeien is behang

De streepjes op de muur vertellen hoe lang ik ben. Ik ben in ieder geval ergens gebleven, al zou ik dat nu niet meer weten. Was ik ooit een kop kleiner, heb ik dat kind gekend dat tot de deurkruk kwam? Ik ben als behang waar iemand een nieuwe laag op plakt.

Had ik bloemen, strepen of was ik een effen vlak? Ik zou echt niet meer weten hoe dat zit met meten.

Ik ben in de tijd gebleven. Het nu dankt zijn lengte aan mijn ontbreken.

## Liever Fiegen

*Ik Flieg*, schreef Jaap. Toen werd de juf kwaad. Ze riep iets over een harde en een zachte klank. Haar stem hamerde op mijn bank. Jaap vloog al uit het raam. Ik zag wolken in zijn ogen. Hij stak zijn armen uit. 'Vlieg, Japie!' riep ik hard. Ik wil ook wel Fliegen met een F maar met mijn vlieg moet ik blijven in de les.